

επινύμια

Η αρχιτεκτονική ως πολιτιστική αξία

Η ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών για την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ως πολιτιστικής αξίας, όπως αυτές προωθούνται από τις αποφάσεις των υπουργών της ΕΕ, δεν αναγνωρίζεται από τις πολιτικές ηγεσίες του τόπου μας. Για το υπουργείο Χωροταξίας τα πράγματα είναι απλοϊκά. Απλώς δεν ενδιαφέρεται για την ουσία της αρχιτεκτονικής. Εναποθέτει τα μεγάλα έργα στους κατασκευαστές, στις μακέτες της μελετοκατασκευής.

Θεσμοί, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και το Ανώτατο Πολεοδομικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, διατελούν εν υπνώσει. Δραστηριότητες μέσω θεσμών πανευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως οι διαγωνισμοί EUROSPAN, καταργήθηκαν από τον εθνικό μας χώρο ως ασήμαντες και άνευ αξίας δραστηριότητες. **Ομως**, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πρέπει κάποια στιγμή να κυριαρχήσει έναντι μεμονωμένων και εν πολλοίς ασύνδετων πολιτικών. Σήμερα είναι κυρίαρχα θέματα όπως:

- **Η ανασπίλωση** της θεσμικής υπόστασης του δικτύου αρχιτεκτονικής και η διατύπωση ενός πλαισίου για εφαρμογές εθνικών πολιτικών για την αρχιτεκτονική.

- **Η δημιουργία** χώρων για την αρχιτεκτονική, στις μεγάλες πόλεις με στόχο την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, την ίδρυση μουσείων πόλης - κέντρων αρχιτεκτονικής, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, διαλέξεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώ-

μης για την αρχιτεκτονική.

- **Η αναζωογόνηση** του θεσμού των Πανελληνίων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, καθώς πρέπει να

εκδοθεί απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 Ν 3316/05), για τις περιπτώσεις των δημόσιων παρεμβάσεων όπου θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού εκ μέρους των φορέων του δημοσίου συμφέροντος. **Είναι φανερό** πως η πτώχευση της δημόσιας αρχιτεκτονικής και των δημόσιων παρεμβάσεων απαξιώνει την ποιότητα του κτισμένου περιβάλλοντος και δημιουργεί μια κοινωνική συνείδηση ότι το μείζον πρόβλημα είναι οι ημιτυπαιθριοί, τα αυθαίρετα και τα μερεμέτια κάθε κλίμακας. Πρέπει να γνωρίζουμε τέλος πως ελλοχεύει ο κίνδυνος να κληθούν οι πολιτικοί προϊστάμενοι των υπουργείων μας που ασχολούνται με τον πολιτισμό, την ποιότητα του χώρου και την αρχιτεκτονική, από τις ευρωπαϊκές αρχές να υποβάλουν σχέδιο εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και να συμβάλουν στη δημόσια διαβούλευση για τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αραγε τι θα προτείνουν; Τι πράττουν, όταν πάνε στα φόρα που ασχολούνται με τέτοια «ευτελή κι επουσιώδη» θέματα;

Είναι πρόδηλη η ανάγκη θεσμικοί φορείς και πολιτικό προσωπικό να επεξεργαστούν πολιτικές για την αρχιτεκτονική και τη βελτίωση του αστικού χώρου. Και επειδή οι εκάστοτε κυβερνώντες φαίνεται ότι μετρούν την ποιότητα με το χιλιόμετρο, πρέπει να επιβληθεί ένα νέο προγραμματικό μοντέλο για την πόλη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αρχιτεκτονική, από όσους πραγματικά πιστεύουν σε τέτοιες αρχές.



Του
**ΘΑΝΑΣΗ Κ.
ΠΑΠΠΑ**