

Θανάσης Κ. Παππάς

Θεσσαλονίκη 27-02-2007

αρχιτέκτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία του Έλληνα Ευρωβουλευτή Ν. Σηφουνάκη εγκρίθηκε το 2006 η έκθεση για την προστασία της ευρωπαϊκής – αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου και των νησιωτικών περιοχών.

Καθορίστηκαν δράσεις άμεσης εφαρμογής:

- Θα επιλέγονται περιοδικά παραδοσιακοί οικισμοί από κάθε κράτος – μέλος για εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής – πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Θα θεσπιστεί ένα νέο βραβείο που θα απονέμεται στην καλύτερη αναστήλωση παραδοσιακού οικισμού.

Παράλληλα στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς έχει θεσπιστεί ψήφισμα για την αρχιτεκτονική ποιότητα στο αστικό περιβάλλον.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών έχει καθιερωθεί Ευρωπαϊκό Φόρουμ πολιτικών για την αρχιτεκτονική.

Θανάσης Κ. Παππάς • αρχιτέκτων

Μουσών 54 • 546 34 Άνω Πόλη - Θεσ/νίκη • ΤΗΛ 2310/968045 – 2310/729 295• FAX 2310/213032 – 2310/729279

E- mail : info@a-pappas.gr pappas@menemeni.gr

SITE : www.a-pappas.gr

Το Φόρουμ λοιπόν επεκτείνει τον προβληματισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών προτίθεται να αναθεωρήσει το ψήφισμα για την αρχιτεκτονική ποιότητα, ώστε μετά την ενσωμάτωση των νέων κρατών, να υιοθετηθεί μια διακήρυξη με συγκεκριμένα συμπεράσματα για περαιτέρω εφαρμογή από τα κράτη – μέλη. Επί πλέον θέματα όπως αρχιτεκτονική και περιβαλλοντικός σχεδιασμός, κτισμένο περιβάλλον και κατανόηση από το ευρύτερο κοινό, είναι στο προσκήνιο.

Στην χώρα μας η έννοια της αρχιτεκτονικής και η πρόθεση της συγκρότησης μιας Εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική, μοιάζει «τόπος» δυσνόητος και χωρίς κάποια ιδιαίτερη αξία. Κανείς καθ' ύλη αρμόδιος δεν διαφαίνεται να την αξιολογεί ως μία σοβαρή παράμετρο για την ποιότητα του αστικού χώρου και το μέλλον των πόλεων. Τα όποια ψήγματα εφαρμοσμένων πολιτικών στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της επικράτειας πολιτισμού (Δίκτυο αρχιτεκτονικής), αμφισβητήθηκαν έντονα από την νέα διακυβέρνηση και καταργήθηκαν.

Η αρχιτεκτονική συνεχίζει να παραμένει ένα ανεξχνιάστο μυστήριο με το οποίο ασχολούνται επίμονα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, πλην όμως εμείς – που γνωρίζουμε – δεν έχουμε χρόνο, ούτε δίνουμε δεκάρα, για τέτοια... ήσσονος σημασίας θέματα.