

Να αφήσουμε τους βυζαντινισμούς και τη μάχη χαρακωμάτων

Στην κατηγορία: [Πολιτική](#)



Έκκληση προς την ηγεσία της δημοτικής παράταξης “Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη”, για υπέρβαση των διαφορών που έχουν ενσκήψει εντός της παράταξης και μάλιστα λίγο πριν από την αλλαγή στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, απευθύνει ο αρχιτέκτονας και νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Παππάς.

Του Φίλιππου Δεργιαδέ

Στην ανοιχτή επιστολή του με τίτλο “Μαζί για νέα Πρωτοβουλία” ουσιαστικά προτείνει την “επανάδραση” της δημοτικής παράταξης, η οποία οφείλει πλέον να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό της, να προχωρήσει σε εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδίου της και να ξεπεράσει στο εσωτερικό της τη “μάχη χαρακωμάτων” και τη “σημειολογία κομματικής καμαρίλας”.

Αφορμή αυτής της παρέμβασης του δημοτικού συμβούλου αποτέλεσε προφανώς η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις διαβουλεύσεις της “Πρωτοβουλίας” με τα δύο κόμματα που την υποστήριξαν στις εκλογές (ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά), αλλά και οι “επιλεκτικές” συναντήσεις κομματικών παραγόντων με στελέχη της “Πρωτοβουλίας”, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

"Μαζί για νέα Πρωτοβουλία"

Η επιστολή του Θανάση Παππά έχει ως εξής: "Με την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών αυτό που προέχει είναι η εφαρμογή του νόμου 3852/2010 και η υλοποίηση των προγραμματικών θέσεων των νικηφόρων συνδυασμών.

Στη Θεσσαλονίκη η ανάγνωση των αποτελεσμάτων μάς οδηγεί στη βεβαιότητα πως απαιτούνται τώρα συγκεκριμένες πολιτικές με λίγα λόγια και απτές υλοποιήσεις. Επομένως όλοι πρέπει να εξαντλήσουν τον διαθέσιμο χρόνο για εξειδίκευση σχεδίου. Το σχήμα της Πρωτοβουλίας, που κατόρθωσε να σταθεί και να αποτελέσει τη βάση για τη διεύρυνση και ένωση δυνάμεων, και τα άλλα σχήματα και πολιτικοί οργανισμοί πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν το αποτέλεσμα και να εργαστούν με ένταση για τη νέα κι αποτελεσματική διοίκηση του δήμου.

Οι βυζαντινισμοί από αρκετές πλευρές και οι δήθεν κομματικές προτεραιότητες πρέπει να αφήσουν τη θέση τους στη “νέα Πρωτοβουλία”, ώστε να προχωρήσει, καθώς το μείζον είναι η αλλαγή σελίδας στον δήμο, στην πράξη τώρα. Όμως με πρόγραμμα και σχέδιο. Με το πρόγραμμα που πήγαμε στις εκλογές και με τις εξειδικεύσεις που χρειάζονται για να υλοποιηθεί.

Το σχήμα πρέπει να υπηρετεί τα παραπάνω και η συμβολή όλων συνίσταται στο να εξειδικευτεί πρόγραμμα δράσης ανά τομέα και να διατυπωθεί με χρονικό προγραμματισμό στο εκλεγμένο σώμα της δημοτικής ομάδας της Πρωτοβουλίας.

Ταυτόχρονα η “νέα Πρωτοβουλία” καλείται να διευρύνει την εμβέλειά της, να εντάξει νέες δυνάμεις και να επεξεργάζεται πολιτικές, να παρακολουθεί τομείς (πολιτισμός, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη, εθελοντισμός κ.ά.) και να συνδέει αυτό τον πλούτο ιδεών με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της διοίκησης στον δήμο. Τελικά όλοι, μικροί και μεγάλοι, κόμματα μεγάλα και μικρά, καλούμαστε να υπηρετήσουμε μια νέα κατάσταση. Η μάχη χαρακωμάτων, η σημειολογία κομματικής καμαρίλας, δεν απασχολεί και αδικεί τους πολλούς. Αντιθέτως η έμπρακτη συμμετοχή όλων των δυνάμεων με προγραμματικό λόγο, ανοιχτές διαδικασίες και επεξεργασίες, προέχει”.